

**Restaurants in Veere, lekker eten in Veere doe je bij deze restaurants!**

**Restaurants in Veere, lekker eten in Veere doe je bij deze restaurants!**



*Eten en drinken zijn één van onze eerste levensbehoeftes, vandaar dat wij naar zoveel mogelijk restaurants gaan. □ Tijdens ons dagje naar Veere in Zeeland mocht het bezoeken van diverse restaurants in Veere niet ontbreken. Bij sommige*

*restaurants in Veere kun uitkijken op het Veerse meer of de haven. Een fantastische plek om te ontspannen na het zien van de vele bezienswaardigheden in Veere. Om jou op weg te helpen om in Veere een goed restaurant te vinden, hebben er een paar restaurants in Veere op een rij gezet.*

---

## **Inhoudsopgave**

- [1. Restaurant 1611](#)
  - [2. Eterij Suster Anna](#)
  - [3. In den Struyskelder](#)
  - [4. T weapen van Veere](#)
  - [5. Capello Giallo](#)
  - [6. Restaurant De Werf](#)
- 

# **1. Restaurant 1611**









Je denkt er niet meteen aan met een naam als Anno 1611, maar dit is een Italiaans restaurant en hotel (de Heeren) vind je ook tussen de restaurants in Veere. Dit restaurant heeft een ruime keuze aan Italiaans gerechten zoals anti-pasti, pasta, pizza en desserts. Je hebt de keuze om van deze gerechten te genieten in het restaurant of buiten op het terras bij de haven van Veere. Voor lunch kun je ook terecht bij dit restaurant, hun panini pollo (kip) is er een bekendheid. Een echte aanrader dus! Daarnaast zouden wij niet zonder een bruchetta en lekker romige tiramisu kunnen. De prijzen voor de meeste gerechten liggen tussen de €10,- en €30,-. Dus als je uit alle restaurants in Veere geen keuze kan maken, dan is Restaurant 1611 goed punt om te starten.

## **2. Eterij Suster Anna**



Eeterij Suster Anna is tevens een top restaurant in Veere. Deze eterij zit schuin tegenover het stadshuis van Veere. Al voordat je binnenkomt word je gegroet door de schattige gevel, evenals veel van de andere huizen in Veere. Iets wat Eeterij Suster Anna anders maakt dan de andere restaurants in Veere is het ouderwetse uiterlijk behouden is gebleven. Het voelt er warm en huiselijk aan, en dat in combinatie met het lekkere eten maakt het plaatje echt compleet voor ons!

Wist je dat: Eeterij Suster Anna, restaurant Anno 1611 en hotel De Heeren alle drie dezelfde eigenaar hebben.

[Booking.com](https://www.booking.com)







Ze hebben heel goed gespeeld met ruimtes, waardoor het niet groot aanvoelt. Zo staan er een aantal stoelen en tafel voor de gevel. Je geniet hierbij van het uitzicht op het stadhuis en de langs lopende mensen. Altijd leuk, mensen kijken. □ Daarnaast hebben ze binnen een voorste deel, hierbij voel je de dynamiek van de bar. Houd je meer van een wat rustigere plek, vraag dan naar de serre. Bij mooi weer zou ik iets verder doorlopen, dan je zitten in de gezellig achtertuin van dit restaurant. Helaas heb je hier geen uitzicht op de haven van Veere of het Veerse meer, maar dat mag de pret niet drukken. Wij vonden dat dit restaurant de meest prettige en huiselijke sfeer had. Dit is trouwens ook een super goede plek om te lunchen, te dineren of voor een lekkere bite tussendoor. Wat dacht je van een stokbroodje met hummus en tapanade? Het je juist trek in een hartige of zoete pannenkoek? Ga dan zeker naar dit restaurant, want ze zijn het enige restaurant in Veere die pannenkoeken verkopen.



Tip: vergeet niet om hier naar de wc te gaan! Je wordt verrast door het kleinste hokje.

### 3. In den Struyskelder



Wie naar het restaurant In den Struyskelder gaat mag een sfeervol restaurant verwachten. Zoals de naam al doet vermoeden bevindt dit restaurant niet zoals de andere restaurants in Veere bovengronds, maar ondergronds in de sfeervolle kelder. De oude muren van dit restaurant maken de gezellige sfeer. Geniet je liever op het terras aan het water? Zoek niet verder, want bij dit restaurant heb je vanaf het terras uitzicht op het Veerse meer.









Wij zijn destijds in Veere gaan lunchen in de serre van het restaurant, zowel de wanden als het dak zijn van glas. Dus zelfs tijdens minder warme dagen is het heerlijk genieten, zoals er maar zon is! De prijzen voor de gerechten liggen tussen de €10,- en €30,-.

Tip: Maak ook minimaal een uurtje vrij voor de bovenburen. Dit museum is één van de meest bezochte bezienswaardigheden in Veere.

## 4. T weapen van Veere

Op zoek naar een speciaal weekend in Veere? Ga naar restaurant en hotel [t Weapen van Veere](#). Hier kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het culinaire arrangement en worden 2 dagen je smaakpapillen gestimuleerd. Eén van de restaurants in Veere als je een echte fijnproever bent! Je mag 2 nachten blijven



slapen en krijgt 2 keer een heerlijk ontbijt en diner. Vooral het diner is een aanrader voor je ogen en mond.

## 5. Capello Giallo







Tijdens het rondlopen door Veere kwamen wij iets tegen waar we niet zomaar langs konden lopen, zeker niet als het aan Janet ligt. Een ijssalon met lekker vers schepijs. We zijn hier dus ook gestopt voor een lekker ijsje voor onderweg. Ze hebben een goede selectie aan heerlijk zelfgemaakt Italiaans schepijs. Janet ging voor een bolletje mango en Chris mocca. Je kunt kiezen of je je ijs op een hoorntje of in een bakje wilt, de prijs is €1,60 per bolletje.

Tip: Eet je ijsje op de kade van het Veerse meer.

## 6. Restaurant De Werf







Restaurant De Werf onderscheidt zich door het hoogwaardige eten terwijl je uitkijkt op de haven van Veere. Aangezien dit restaurant als enige aan deze kant van de pittoreske haven ligt, zie je de gezelligheid van de terrasjes en restaurants van Veere aan de overkant, terwijl jij in alle rust kunt genieten. Het heeft daarnaast een zeer groot terras, maar door de verschillende hoogte niveaus voelt het sfeervol en niet immens aan. Mocht het twijfelachtig weer zijn, kies dan voor een tafeltje in de serre. Voor de kunstwerken op het bord betaal je iets meer, maar de kwaliteit is het meer dan waard.

Het wordt een lastige keuze om te bepalen welke van de restaurants in Veere het beste is. Wij hebben genoten van de gastvrijheid en authentieke sfeer bij eterij Suster Anna, maar bij het restaurant Anno 1611 heeft vooral onze innerlijk ik genoten. Wat is voor jou het belangrijkste bij een restaurant?