

Onze trouwdag

Onze trouwdag

Trouwen is vaak een volgende stap in je relatie en we willen onze ervaringen graag delen. In het blog [Een speciale reis](#) vertelt Chris over de planning van de verloving en een mooie locatie voor de vraag! In dit blog nemen we je mee in het plannen van onze bruiloft, de bruiloft zelf en een te gekke plek voor trouwfoto's.

Inhoudsopgave

[Het huwelijk](#)

[Een tweede kans](#)

Het huwelijk

Na de verloving in Mallorca begonnen we al snel met het plannen voor het trouwen en het maken van diverse keuzes. Allereerst een datum, daarna de juiste locatie, maar ook de bruidstaart, ijstaart en prachtige bloemstukken mochten gekozen worden. En uiteraard mogen het pak en de jurk niet ontbreken. Alle details van het huwelijk klopte en de tijd was aangebroken voor het plannen van de huwelijksreis. Na veel wikken en wegen is het een mooie rondreis door Florida en een te gekke cruise door het Caribische gebied geworden.

Onze trouwdag en huwelijksreis kwamen steeds dichterbij en het aftellen was begonnen. Echter gooide covid-19 roet in het

eten en werd alles geannuleerd. Het plannen van de nieuwe datum ging gelukkig razendsnel en gelukkig konden alle betrokkene ook weer. Denk hierbij aan de locatie, fotograaf, ambtenaar/bakker, visagist en kapster.



Een tweede kans

Covid hield ons iets langer in de greep dan we allemaal dachten en helaas kon de 2e datum ook niet doorgaan. Zelfs niet in de aangepaste Covid versie, dus hadden we besloten met een zeer klein gezelschap te trouwen. (Binnen de dan geldende regels)

Daarnaast zijn het grote feest en de huwelijksreis verzet naar april 2021. Aangezien we met deze reis ook een cruise gingen maken, had Janet nog een avondjurk nodig. Afspraak gemaakt bij een galzaak en laat daar dan precies een mooie witte jurk hangen. Perfect voor de ceremonie in het gemeentehuis en de borrel thuis.

Ach, als de één een nieuwe jurk heeft, wilt de andere ook een nieuw pak. Dus we gingen we ook op zoek naar een nieuw pak. Bij een trouwerij hoort natuurlijk een bruidstaart en aangezien onze ambtenaar ook onze bakker is, was dat zo geregeld! Daarna komen de dilemma's, je wilt het klein vieren, maar ook de herinneringen vastleggen voor later. En zodra je de fotograaf geregeld hebt, wil je ook mooie bloemen. Je raadt het al, het werd een volledige bruiloft thuis met een klein gezelschap.



Aangezien we de trouwfotosessie niet meer bij het kasteel konden doen, wilden we graag onze tweede favoriete plek. Een helderde zon, mooi zandstrand en de prachtige heldere zee.

Wij wonen dicht bij de [Loonse en Drunense duinen](#), hierdoor was het 'strand' deel zo geregeld. De zee was helaas niet mogelijk en de zon heb je in Nederland geen invloed. Gelukkig waren de weergoden deze dag zeer goed gezind en kregen we een prachtig stralende zon.



Helaas konden het grote feest en de cruise weer niet doorgaan, dus dit is op de lange baan geschoven. Wellicht een mooie reis voor een jubileum! De toekomst zal het leren. De reis staat

sowieso nog op onze bucketlist, mocht je een bucketlist willen maken maar weet je niet helemaal hoe? Lees dan eens ons blog met [tips voor het maken van een bucketlist](#).

Welke reizen heb jij nog op jouw bucketlist staan? Laat het ons weten en laat hieronder een berichtje achter.