

**Onze favoriete route op  
Rhodos**

**Onze favoriete route op  
Rhodos**



*We gaan op vakantie naar Rhodes, heerlijk! Even weg van alle drukte die het dagelijks leven met zich mee brengt en omruilen voor genieten en relaxen. Klinkt als een prima deal, toch? Nog voordat we vertrokken hadden we al allerlei plannen en ideeën om te doen zodra we waren geland op Rhodes. Echter ging het niet helemaal volgens plan! Geen paniek, het gebeurde niet omdat er iets tegen zat. We hadden gewoon onze plannen wat gewijzigd wat zich uitte in een prachtige route die wij in het*

*begin van onze vakantie op Rhodos hebben gereden. In dit blog kun je lezen hoe, en waar we geweest zijn tijdens deze achteraf onvergetelijke route!*

---

## Inhoudsopgave:

- [1. Plan gewijzigd!](#)
  - [2. Aan het strand](#)
  - [3. De terugweg](#)
- 

# 1. Plan gewijzigd!



Onze Studio, het strand waar we heen zouden gaan en hoe het uiteindelijk gelopen is.

Aangekomen bij onze studio ([Kiras Studios](#)) duurde het niet lang voordat we weer een auto gehuurd hadden en op pad gingen. Het eerste plan was om lekker aan het strand te gaan liggen en wat rond te dobberen in de zee. Al snel sloegen we een andere richting in en veranderde het in een route door de olijfbom velden en bergwegen. Dit was ook meteen onze favoriete route



op Rhodos, die je (volgens ons) gereden moet hebben!

Onze favoriete route door Rhodos bracht ons via de vele slingerwegen naar olijfboomgaarden. Maar ook een paar kleine dorpjes, waar je eventueel even uit kan stappen (wat wij ook deden) om rond te kijken. Terwijl we aan het rondrijden waren, hielden we zo nu en dan [maps.me](https://maps.me) in de gaten. Maps.me is een app waar je via een wifi punt of met je data een kaart van een land kunt downloaden. Vervolgens kun je offline deze kaart gebruiken om te kijken waar je bent, handig voor in de bergen waar geen bereik is!



We kwamen erachter dat we dicht bij de kustlijn zaten en besloten deze richting op te gaan. Met als resultaat een prachtig stuk weg dat letterlijk langs de rand van het eiland liep!

Tip: Mocht je meer willen weten over Rhodos? Kijk eens op [deze](#)

## 2. Aan het strand



Aan deze weg zagen we een mooi strand. Het lag iets verder weg van de bewoonde wereld en voelde meer lokaal aan. Aangezien er nog genoeg plek op het strand was, besloten wij om onze handdoeken even neer te leggen en te genieten van het strand en de zee onder het genot van een drankje..

## 3. De terugweg





Na het genieten van de zon, zee en het strand was het weer tijd om verder te gaan. Toen we weer bijna bij onze studio waren aangekomen begonnen we trek te krijgen van al het rondrijden en lopen. Hierdoor besloten we om te stoppen bij één van de vele restaurants die je onderweg tegen kan komen in het meer bewoonde land. Met als resultaat.... een heerlijke mixed grill.

Dit was al met al een super mooie route en zal ons dus ook bijstaan als onze favoriete route op Rhodos!