

Ons kampeeravontuur dag voor dag

Ons kampeeravontuur dag voor dag

In het voorjaar van 2023 hebben wij weer een fantastisch kampeeravontuur beleefd in Nederland met diverse uitstapjes naar België en Duitsland. Tijdens deze reis hebben we leuke steden bezocht en genoten van de Belgische, Nederlandse en Duitse natuur. In dit blog nemen we je bijvoorbeeld graag mee in een terugblik naar vroeger en onze planning met diverse leuke uitjes.

Inhoudsopgave

- [1. Een terugblik naar vroeger](#)
- [2. Wat maakt kamperen zo leuk](#)
- [3. Onze dagplanning met leuke uitjes](#)

1. Een terugblik naar vroeger

Voor mij, Janet, hele fijne herinneringen naar vroeger. Voorheen ging ik elk jaar 2 weken met mijn ouders naar een camping in Nederland of België. Eerst sliep ik bij mijn ouders in de vouwwagen, daarna de caravan, toen een aanbouw in de vouwtent en later in mijn eigen bijzettentje. Ik zeg wel 2 weken vakantie, maar de eerste en laatste dag verloor je altijd door het op en afbreken van de voortent en het bijzettentje. Ik ben hierdoor zo blij dat we tegenwoordig kamperen met een lichtgewicht tent, die we supersnel opzetten. Ik denk dat we nu met ongeveer 2 uur klaar zijn en dan staan de [campingstoelen](#) en het bed klaar. Gewoon alles is dan kant

en klaar!

2. Wat maakt kamperen zo leuk

Laten we beginnen met wat leedvermaak. Iedereen die kampeert kent deze struggle; je komt aan en je mag de (voor)tent opzetten. Ineens zit de rest van het veld voor de tent en voel je hun ogen op je gericht. Hoe prachtig is het dan als je de tent als team en zonder enige moeite opzet.

Daarnaast is het voor ons heerlijk om even terug te gaan naar de basics en de kans te hebben om heerlijk te relaxen. Je kan de hele dag erop uit, op of buiten de camping, daarna even bijkomen en het is tijd om het eten voor te bereiden. Dankzij onze Campingaz partygrill (een kookstel en BBQ in één!) zijn het bij ons meestal eenpansgerechten, zoals wok of taco's. Dit zijn de perfecte gerechten als je maar 1 pitje hebt. Daarnaast gaat bij ons ook regelmatig de BBQ aan. Hierna komt helaas de afwas (niet leuk en lang leve de vaatwasser), maar daarna beleef je een gezellige spelletjesavond.

6 voordelen van een lichtgewicht tent

- Lichtgewicht tenten zijn oprecht licht. Je tilt ze zo op.
- Door het lage gewicht kan je hem makkelijk op andere spullen leggen.
- Door het gewicht kan de tent makkelijk in de rugzak, perfect voor een fietsvakantie.
 - De tenten zijn meestal eenvoudig in elkaar te zetten.
 - Lichtgewicht tenten zijn compact en kunnen overal mee naartoe!
 - Lichtgewicht betekent meestal minder materiaal en hierdoor belast je het milieu minder.

3. Onze dagplanning met leuke

uitjes

▪ Dag 1: Vrijdag

Aangezien het voor Chris vandaag nog een werkdag was, vertrokken we pas aan het einde van de middag naar camping Terspegelt in Eersel. Gelukkig hadden we geen file en na het inchecken (en een frietje) begonnen we aan het opzetten van onze tent.

▪ Dag 2: Zaterdag

We begonnen met de dagelijkse routine en daarna was het tijd om naar de campingwinkel te lopen voor heerlijke verse, harde broodjes. Om mieren en andere insecten te voorkomen doen wij meestal de afwas direct na de maaltijd. Zo ook bij het ontbijt, nu is dat natuurlijk lekker snel klaar met 2 bordjes, messen en beker. De rest van de dag was een relax dag met een korte wandeling op de camping.

▪ Dag 3: Zondag

Vandaag zijn we erop uit gegaan en was het een dagje Antwerpen worden. Wat ons betreft één van de gezelligste steden van België. Zodra je daar bent moet je op zijn minst naar de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Dit zijn de hotspots van Antwerpen! 's Avonds hebben we heerlijk gegeten in een [restaurant in Antwerpen](#).

▪ Dag 4: Maandag

Gisteren was een drukke dag, waardoor het vandaag tijd was voor het zwembad en een potje midgetgolf. Op de terugweg naar de tent hebben we boodschappen in de campingsupermarkt gedaan voor de BBQ. Rara wat we in de avond gegeten hebben. ????

▪ Dag 5: Dinsdag

Voor deze dag hadden we geen plan, dus stapten we in de auto om te zien wat de omgeving ons bood. We belanden al snel in België en we zijn gestopt in het prachtige natuurreservaat De Maat, het knusse dorpje Mol en de

stad Turnhout. 's Middags hebben we een Smoske (een Belgisch broodje gezond) gegeten en 's avonds hebben we een maaltijd gemaakt met de restjes van de avond ervoor.

▪ **Dag 6: Woensdag**

Deze dag begonnen we rustig met een ontbijt, daarna een wandeling in de buurt van de camping en we sloten de ochtend af met een duik in het binnenzwembad. Na de lunch besloten we fietsen te huren en de omgeving op de fiets te verkennen. In deze regio liggen goede fietspaden en word je verrast door de mooie natuur. Na een tijdje fietsen vonden we tijd voor een terrasje en aten we het dagmenu. Die dag was het lekkere kipsaté met frietjes en sla.

▪ **Dag 7: Donderdag**

Het kamperen zit er alweer bijna op en we hebben nog één plek waar we graag even een kijkje willen nemen, Valkenburg! Het was een typisch toeristisch bezoekje waar we veel van de trekpleisters bezocht hebben zoals kasteelruïne en het Museum van Valkenburg. De dag hebben we afgesloten met wat lekkers. Wellicht niet Limburgs, maar wel lekker.. Tacos!

▪ **Dag 8: Vrijdag**

Vandaag was de laatste dag van ons avontuur en was het tijd om alles in te pakken en op te ruimen. Wij zetten altijd eerst het luchtbed en de koelbox in de kofferbak van de auto, daarna volgt de tent. Het fijne van [lichtgewicht tenten](#) is dat het je totaal geen moeite kost om hem op te tillen en je kan hem zonder problemen op andere spullen in de auto leggen.

Aangezien we de dag erna een verjaardag hadden, hebben we alles op vrijdag opgeruimd. Normaal doen we dat ook als de dag erna een werkdag is bijvoorbeeld. Wij vinden het fijn om uiterlijk halverwege de middag thuis te zijn. Op die manier weten we dat we alles opgeruimd en gewassen hebben voordat de dag voorbij is. Niks is voor ons fijner om alles opgeruimd te hebben, voordat de gewone werkweek weer begint.

We hebben je verteld over ons kampeeravontuur, hoe Janet het vroeger ervaaarde en wat het voor ons zo leuk maakt. Heb jij al weleens gekampeerd en ga je binnenkort weer of ben je klaar voor je eerste avontuur, laat ons in de comments weten hoe het was.