

De leukste reisblogs en reisbloggers die je moet kennen!

De leukste reisblogs en reisbloggers die je moet kennen!

Er zijn in Nederland en daarbuiten super veel leuke reisblogs en reisbloggers te vinden. Elke reisblogger heeft zijn eigen stijl en schrijft over verschillende onderwerpen op een andere manier. Het is zelfs zo dat er in verhouding in Nederland extreem veel reisbloggers zijn vergeleken met andere landen. Het kan dus lastig zijn om de leukste reisblogs van Nederland te vinden. Om jou op weg te helpen in het grote bos van al deze reisblogs geven wij jou alvast een lijst mee met onze favoriete reisblogs!

Inhoudsopgave

- [1. Reisroutes](#)
- [2. Reisjunk](#)
- [3. Ciaotutti](#)
- [4. Reisjevrij](#)
- [5. Expeditie Aardbol](#)
- [6. Reizen & Reistips](#)
- [7. NomadicMatt](#)
- [8. Thepoortraveler](#)
- [9. Uncorneredmarket](#)
- [10. Handluggageonly](#)

De leukste Nederlandse reisblogs

Zoals je eerder al hebt kunnen lezen zijn er Nederlandse reisblogs en vakantieblogs in overvloed. Om het jou wat makkelijker te maken om je weg te vinden door al deze reisblogs geven wij jou alvast onze favoriete en leukste reisblogs mee!

1. Reisroutes



Dit zeer informatieve reisblog is er al een poosje. Wat ooit in 2009 begon als een hobby is nu een bedrijf geworden met 5 vaste werknemers en meer dan 10 freelancers. Zoals de naam al doet vermoeden vind je op dit reisblog zeer veel routes. Denk hierbij aan wandel, fiets en auto routes. Per route staat hier tot in de details beschreven waar je langs komt en waar je hotels kunt vinden. Daarnaast hebben ze voor elke route een .GPX bestand klaar staan, zo kun je de route eventueel en je GPS-tracker laden. Perfect als je op reis bent en een goed blog wilt schrijven over een gebied!

2. Reisjunk



Al sinds 2014 zijn Greg en Irene bezig met het verzamelen van informatie en het maken van reisblogs over de meest prachtige locaties. Vooral buiten Europa weten deze twee reisbloggers hun weg wel te vinden. Dus mocht je bijvoorbeeld naar Midden-Amerika of Azië op reis willen, dan raden we je aan zeker dit reisblog van deze reisbloggers te bezoeken en je te laten inspireren door hun mooie reisblogs!

3. Ciaotutti



Er zijn veel reisbloggers maar voor informatie over Italië moet je het reisblog van Saskia zeker bezoeken, het reisblog Ciaotutti staat namelijk volledig in het teken van dit prachtige land. Deze reisblogs gaan verder dan enkel leuke bezienswaardigheden of restaurants. Je kunt op Ciaotutti ook

reisblogs lezen over bijvoorbeeld de beste Italiaanse boeken of de beste plekjes om jouw vakantie in Italië te vieren!

4. Reisjevrij



Reisjevrij is een leuk reisblog waar je terecht kan voor alles wat je wilt weten voor een geslaagde vakantie! De reisblogs van deze reisbloggers variëren van de leukste bezienswaardigheden of hoe je nou net op dat mooie plekje moet komen. Deze leuke en kleine tips maken dit reisblog voor ons net even anders en geven ons een goede reden om de website in de gaten te houden voor nieuwe reisblogs!

5. Expeditie Aardbol



Met meer dan 50 landen onder de riem is reisblogger Stephanie een echte reisveteraan te noemen. Op het reisblog Expeditie Aardbol vind je veel verschillende reisblogs met leuke tips voor binnen én buitenland!

6. Reizen & Reistips



BLOG



Danny van het reisblog reizen-en-reistips mag zich oprecht een veelzijdige reiziger noemen. Deze reisblogger is namelijk van alle markten thuis! Hij houdt onder andere van stedentrips, roadtrips, wandelen in de natuur en urban exploring. Waar veel reisbloggers een bepaalde niche hebben uitgekomen laat Danny zijn inspiratie voor blogs de vrije loop. Je kunt dus voor veel onderwerpen van verschillende reizen terecht op dit leuke blog.

De Leukste Engelstalige reisblogs

Dat wij als Nederlanders dol zijn op het schrijven van reisblogs neemt nog niet weg dat er buiten ons land ook super veel leuke reisbloggers hun blogs met de wereld delen! Daarom geven wij jullie ook graag een paar van, volgens ons, leukste Engelstalige travelblogs mee!

7. NomadicMatt



Als je het over Engelstalige reisbloggers hebt mag het super uitgebreide reisblog van Matt niet ontbreken! Je vind hier alle informatie die je je maar kan bedenken om goed voorbereid op reis te gaan. Ook vind je op het reisblog van Matt diverse cursussen over het reisbloggen en het schrijven van reisblogs.

8. Thepoortraveler



De naam doet misschien anders vermoeden, maar zodra je de intro op de website leest snap je het meteen. De travelblog van Thepoortraveler is de plek om te bezoeken als je op zoek bent naar duidelijke informatie over wat er nodig is om een VISA voor een bepaald land te verkrijgen. Maar ook voor leuke

tips over bezienswaardigheden kun je terecht op dit informatieve reisblog!

9. Uncorneredmarket



Dit Engelstalige reisblog focussed zich op reizen maar dan op een duurzame manier. Naast de traveblogs met tips en mooie routes laten Daniel Noll en Audrey Scott ook nog eens zien hoe dit op een duurzame manier kan!

10. Handluggageonly

[HOME](#) [TRAVEL](#) [PHOTOGRAPHY](#) [DESTINATIONS](#) [FOOD](#) [HACKS](#) [VIDEOS](#) [ARCHIVES](#) [CONTACT](#)



Dit leuke reisblog wordt gerund door Yaya en Loyd en een bron van informatie voor zowel reizen binnen als buiten Europa. De reisblogs worden ook nog eens ondersteund door hele mooie

fotos, wij krijgen hierdoor nog meer zin om naar de locaties te gaan waar zij over schrijven!

Er zijn natuurlijk nog veel meer super leuke reisbloggers die constant hun reisblog vullen. Maar als wij alle reisbloggers met hun leuke reisblogs zou de lijst oneindig lang worden!