

8x de leukste bezienswaardigheden in Milaan. Hier moet je heen!

Bezienswaardigheden Milaan: 8 leuke dingen om te doen!

*Op zoek naar bezienswaardigheden in Milaan? In dít blog geven we jou 8 tips voor de leukste en mooiste bezienswaardigheden in Milaan! Milaan is dé plek voor **modeliefhebbers** en er zijn veel **musea**. Bekijk de prachtige duomo en verwonder je over **Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci**. Dus lees snel verder, dan heb jij de voorsprong met al 8 bezienswaardigheden in Milaan.*

Inhoudsopgave

- [1. De kathedraal van Milaan](#)
- [2. Het Laatste Avondmaal en het klooster Santa Maria delle Grazie](#)
- [3. Klooster Santa Maria delle Grazie](#)
- [4. Navigli](#)
- [5. Galleria Vittorio Emmanuel II](#)
- [6. Parco Sempione](#)
- [7. Castello Sforzesco](#)
- [8. Scienza e della Tecnologia](#)

1. De kathedraal van Milaan



Laten we beginnen met de echte **showstopper**: de imposante kathedraal van Milaan. Bezichtig één van de grootste kathedralen van Europa: alleen de **Sint-Pieterbasiliek in Rome** en **de kathedraal van Sevilla** zijn groter. Wanneer je voor dit bouwwerk staat voel je je ongelooflijk klein.

De grootste Kerken van Europa

- 1. Sint-Pietersbasiliek (Vaticaan Stad) 15.160 m²**
- 2. Kathedraal van Sevilla (Spanje) 11.520 m²**
- 3. Kathedraal van Milaan (Italië) 10.186 m²**

De Dom van Milaan is het **middelpunt van Milaan** en dus een van de bezienswaardigheden in Milaan die je niet kunt missen. Hij staat op een groot plein waar het altijd druk is. De kathedraal is gebouwd in de **gotische stijl**. Natuurlijk is hiervoor het Italiaanse marmer gebruikt. De constructie van de kathedraal was een heel werk. De werkmannen begonnen al in de veertiende eeuw aan de bouw, maar de kathedraal was pas in **1965** helemaal af. Dat is niet zo gek, want er zijn ongelooflijk veel details te zien. Daarnaast werkten er verschillende architecten aan de Duomo, waardoor het bouwproces veel vertraging opliep.

Van buiten is de kathedraal heel mooi. Loop een rondje en bekijk alle heiligen die zorgvuldig zijn verwerkt in het ontwerp. Er zijn 3159 beelden in de Duomo verwerkt. 2245 van

deze beelden vind je aan de buitenkant. Wil je de kathedraal ook van binnen bekijken? Dan zal je een **kaartje moeten kopen**. Voor een meerprijs loop je over het dak van de Dom en heb je een mooi uitzicht over de stad.

Wees de menigte voor en reserveer jou bezoek alvast!

2. Het Laatste Avondmaal en het klooster Santa Maria delle Grazie



Er zijn veel bezienswaardigheden in Milaan maar één wordt bijna altijd bezocht, de **wereldberoemde muurschildering** van Leonardo Da Vinci. Ook op jouw to do lijstje voor Milaan mag het niet ontbreken. Daarom raad ik je aan om van tevoren een **kaartje te reserveren**. Er zijn namelijk slechts **1300 bezoekers per dag** welkom.

Wist je dat Da Vinci voor deze muurschildering een nieuwe manier van schilderen gebruikte? Hij maakte geen traditionele fresco, maar een secco. Dat is een muurschildering op een droge muur met temperaverf. Hierdoor kon hij meer tijd nemen voor het maken van zijn bekendste schildering.

Verwacht hier geen museum of grootse aankondigingen. Het Laatste Avondmaal vind je in een verder **lege ruimte**, waardoor

het nog **beter tot zijn recht** komt. Soberheid ten top, maar niet minder indrukwekkend! Op deze manier is dit ook een van de bezienswaardigheden in Milaan die je helemaal in je op kunt nemen.

Leer alles over het laatste avondmaal met een rondleiding met gids!

3. Santa Maria delle Grazie



Het meesterwerk van **Da Vinci** vind je in het oude klooster **Santa Maria delle Grazie**. Dit klooster komt uit de vijftiende eeuw en bestaat uit wel zeven kapellen en de begraafplaats. Als je hier toch bent, moet je het klooster natuurlijk goed bekijken. De basiliek is weer in een hele andere stijl gebouwd dan de Dom van Milaan en staat sinds 1980 op de **Werelderfgoedlijst van UNESCO**.

4. Navigli



Als je een **hippe wijk** wilt bezoeken moet je zeker naar **Navigli** lopen. Dichtbij het centrum vind je deze wijk met veel kanalen. Hier komen veel **studenten**, proef je lekkere en **bijzondere biertjes** en vind je verschillende uitgaansgelegenheden. Plof neer op een **gezellig terrasje**, bestel een **cocktail** en kijk naar alle artistieke mensen die langslopen. Navigli is voor studenten of gezelligheids mensen een van de leukste bezienswaardigheden in Milaan!

Onze tip is de **Mercatino dell'Usato di Porta Genova** te bezoeken. Hier vindt je de mooiste vintage artikelen en verschillende kunstenaars die hier ook hun kunstwerken tonen

5. Galleria Vittorio Emmanuel II



Ben je een shopaholic en hou je van mode? Dan is de **Galleria Vittorio Emmanuel II** zeker één van de bezienswaardigheden in Milaan die je moet bezoeken. Hier vind je alle grote modemerken, van Versace tot Prada.

Ben je niet zo'n modefanaat? **Geen paniek**. Deze galerij is ook voor jou een bezoekje waard. De **architectuur** is namelijk prachtig. Een **combinatie van staal en glas** zorgt voor een prachtige lichtinval. Kijk ook zeker eens naar beneden, want de **prachtige mozaïekvloer** mag je zeker niet missen. Deze winkelgalerij bestaat al sinds **1877** en is daarmee de **oudste van heel Italië**.

6. Parco Sempione

Wat is er fijner dan op een zonnige dag in een park **picknicken** en even pauze te nemen van alle bezienswaardigheden in Milaan? Veel Milanezen doen dit in het weekend in **Parco Sempione**. Dit **grote stadspark** vind je in het centrum van de stad en er treden veel straatartiesten op. Het is ontworpen door de architect **Emilio Alemagna**, die zich liet inspireren door de Engelse stadsparken. Aan de ene kant van het park staat de **Arena Civica** en aan de andere kant de triomfboog **Arco della Pace**.

7. Castello Sforzesco



Hou je van historie? Dan moet je dit **Milanese kasteel** zeker bezoeken. Bij deze bezienswaardigheid in Milaan leer je meer over de **geschiedenis van de stad**. Het kasteel is gebouwd op de ruïne van een eerder kasteel, het kasteel **Porta Giova**. Het kasteel is vaak verbouwd. Iedere nieuwe eigenaar voegde zijn eigen ideeën eraan toe. Daarnaast moet het meerdere malen herstelt worden na vernielingen en bombardementen.

In het kasteel vind je meerdere musea: het **Pinacoteca del Castello Sforzesco**, het **Egyptisch Museum**, het **Archeologische Museum van Milaan**, het **Fotografisch Archief** en het **Rondanini Pietà Museum**. Door de diversiteit aan musea is het voor iedereen een bezoekje waard. Dus eigenlijk zijn het meerdere bezienswaardigheden in Milaan dicht bij elkaar, handig!

Boek alvast jouw tickets voor een bezoek aan het Castello Sforzesco

8. Museo della Scienza e della Tecnologia

Dit museum staat bekend om de grote **permanente tentoonstelling** die gewijd is aan **Leonardo da Vinci**. Je vindt het wetenschapsmuseum in een oud klooster. Er zijn kunstwerken, stoomtreinen en zelfs een onderzeeër. Maar de meeste mensen

komen hier toch voor de wereldberoemde kunstenaar en wetenschapper **Leonardo Da Vinci**. Een grote verzameling van 170 modellen, kunstwerken, oude volumes en meeslepende installaties toont zijn levenswerk als humanist en ingenieur.

Ook de andere tentoonstellingen zijn heel interessant. Bekijk bijvoorbeeld de **ruimte tentoonstelling** over de maan en het ruimtereizen.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er meer dan genoeg **bezienswaardigheden in Milaan** te bezoeken.. en dit zijn er maar een handje vol! Er is in Milaan zo veel meer te ontdekken, maar met deze **8 tips voor bezienswaardigheden in Milaan** heb je al een goed begin.