

# Mallorca; een speciale reis

## Mallorca; een speciale reis

Door ons was Mallorca een hele speciale reis, maar waarom was deze specifieke reis zo'n speciale reis. Nou, voor het eerst zijn we met een ander gevoel het vliegtuig ingestapt! Janet zoals normaal, echter was het voor Chris een ander verhaal. Het zou vooral een spannende en een speciale reis worden naar Mallorca. Dit was de reis om de vraag der vragen te stellen. In dit blog lees je alles over de voorbereiding, het aanzoek en deze speciale reis.

## De voorbereiding voor de speciale reis

Waar moet je beginnen; de ring, haar vader vragen en ohja hoe en waar ga ik de vraag stellen. Wat vindt ze leuk, is het origineel genoeg? Een kleine greep van vragen die door mijn hoofd schoten, toen ik aan trouwen en het aanzoek dacht.

Volgend weekend komen de ouders van Janet langs om mee te helpen met de aanleg van de tuin. Goed moment om haar vader toestemming te vragen. Ik had alle moed verzameld en vroeg hem hoe hij het zo vinden als ik Janet ten huwelijk zou vragen. Hij zei letterlijk; Eens gegeven, is altijd gegeven. Met andere woorden Ja!

Dat was deel 1, nu op zoek naar een ring. Gelukkig wist ik haar maat en wat voor ring ze mooi vindt, dus die kon ik ook snel van de lijst strepen. Echter de hoe en waar heb ik een tijd mee rond gelopen, maar met wat hulp van het internet heb ik dé plek op Mallorca kunnen vinden.

Toen ik het aanzoek plande ging er wel wat research aan

vooraf. Eén ding was zeker, het moest een rustige en afgelegen plek zijn. In eerste instantie zocht ik op google voor leuke ideeën, maar kwam er al snel achter dat wat op google staat ook meteen drukker locaties zijn.

Dus ging ik op zoek, ook via google, maar dan met google maps. Heel de kustlijn werd afgezocht naar wat in eerste instantie een goede locatie leek op de satelliet foto.

Uiteindelijk was de locatie gevonden! Het is Caló d'en Monjo geworden, een prachtig stukje baai ver van de bewoonde wereld.



## Het aanzoek

Nu dat de locatie is gevonden moesten wij er ook nog heen natuurlijk. Met de smoes van een picknick zijn we op pad gegaan. Eenmaal aangekomen en de auto geparkeerd te hebben, zagen we iedereen wat raar naar ons kijken.. het bleek om een "hike gebied" te gaan en wij stonden daar op onze

strandslippers.

Gelukkig had Janet niks door, want voor ons is dit niks gek en zijn wij vol goede moed de wandeling aangegaan over de bergachtige paden. Chris wilde natuurlijk wel graag op zijn plekje uitkomen.

Aangekomen op de locatie en een beetje 'gewoon' rond gelopen te hebben zag Chris zijn kans schoon, vroeg hij Janet om haar aandacht, ging door zijn knieën en stelde die o zo belangrijke vraag. Gelukkig was haar antwoord volmondig JA!



Naast dat Mallorca natuurlijk een prachtig eiland is, is dit ook een speciale reis waarbij Chris het aanzoek deed! Ben je benieuwd naar onze trouwdag, je kan er meer overlezen in het blog onze [trouwdag](#).