

Het Colosseum in Rome: alles wat je moet weten!

Het Colosseum in Rome: alles wat je moet weten!

Denk je aan Rome, dan denk je aan het indrukwekkende Colosseum. Het is één van de zeven wereldwonderen en tevens één van de populairste bezienswaardigheden ter wereld! Gebouwd tijdens het hoogtepunt van het Romeinse rijk, was dit amfitheater van groot belang voor verschillende doeleinden zoals gladiatorenengevechten, exotische dieren moorden en openbare executies. Maar ook voor de leuke evenementen zoals muziek en theater was het 'the place to be'. Het bezoeken van het Colosseum is een heel spektakel, er zijn tours, shows en nog veel meer. In dit blog lees je verschillende informatie voor jouw bezoek aan het indrukwekkende Colosseum in Rome. Op deze manier ervaar jij het bezoek optimaal en kom je niet voor verrassingen te staan!

Inhoudsopgave

1. De geschiedenis van het Colosseum



Het Flavisch Amfitheater, beter bekend als het Colosseum, werd gebouwd in opdracht van de Flavische keizer Vespasianus na de 1e eeuw na Christus. En hoewel het een prachtig bouwwerk was en is, was de financiering minder mooi. Het geld kwam namelijk vrij door de plundering van Jeruzalem in het jaar 70. De bouw begon waarschijnlijk rond het jaar 70 – 72 en werd in het jaar 80 voltooid door Vespasianus zijn zoon, Titus. De opening werd trouwens ook goed gevierd, de spelen die er plaatsvonden, duurden namelijk wel 100 dagen! In het Colosseum was plek voor 50.000 man en waren de buitenmuren wel 48 meter hoog. Dit is een aardige hoogte voor een tijd zonder de hijskranen en machines die we tegenwoordig hebben!

Wist je dat: De naam Colosseum zoals we het nu kennen waarschijnlijk is afgeleid van het 35 meter hoge beeld wat vroeger buiten het Colosseum stond genaamd 'Colossus van Nero'.

2. Colosseum in Rome; Wat is er te doen?



Je kan het colosseum bezoeken, en je het het colosseum bezoeken. Het Colosseum in Rome wordt gezien als één van de zeven wereldwonderen en het is daarom niet gek dat er van alles te doen is. Hieronder vind je leuke tips om te doen bij en om het Colosseum!

- **Bezoek aan het amfitheater**

Op nummer 1 staat natuurlijk het bezoeken van het colosseum zelf. Je kunt hier zodra je binnen bent vrij rondlopen en alles bewonderen. Het colosseum is te bezoeken met een [zelfstandig bezoek](#), bezoek met [rondleidingen met gids](#) of [rondleiding met audiogids](#). Wij raden je aan om vooraf tickets te bestellen zodat je verzekerd bent een bezoek!





Tip: Bezoek het Colosseum ook eens 's avonds, je kan niet meer naar binnen maar de buitenkant is prachtig verlicht!

Powered by [GetYourGuide](#)

- **Bezoek aan de omliggende bezienswaardigheden**

Rondom het Colosseum vind je andere bezienswaardigheden die je snel mee kan pakken tijdens je bezoek aan het Colosseum. Een mooi voordeel, deze bezienswaardigheden bij het Colloseum zijn gratis! Een aantal van deze bezienswaardigheden zijn;

- **Boog van Constantijn**

- De Boog van Constantijn (Arco di Costantino) is

een triomfboog die werd gebouwd in 315 na Christus ter ere van keizer Constantijn de Grote. De boog staat vlak naast het Colosseum en werd gebouwd om Constantijns overwinning in de slag bij de Milvische Brug in 312 na Christus te herdenken.

- **Meta Sudans**

Sta je bij de Boog van Constantijn dan zie je direct de Meta Sudans. Het lijkt nu een plein, maar vroeger stond hier een fontein. De fontein werd waarschijnlijk gebruikt als een verfrissend punt voor de Romeinen. De naam "Meta Sudans" betekent letterlijk "zwetende meta", verwijzend naar de manier waarop water uit de fontein sijpelde.

- **Ludus Magnus**

Deze plek staat in direct contact met het Colosseum, dit is namelijk de plek waar de Gladiatoren in het Colosseum trainten voor de gevechten. Ludus Magnus ligt ten oosten van het Colosseum en was verbonden met het amfitheater via een ondergrondse gang. De ruïnes van de Ludus Magnus zijn nog steeds zichtbaar en liggen deels onder het moderne straatniveau. Bezoekers kunnen de overblijfselen van enkele kamers zien.

- **Geniet van het uitzicht**

Beklim de Palatijnse Heuvel voor een prachtig panoramisch uitzicht op het Colosseum en de omliggende ruïnes van het oude Rome. Dit is één van de bezienswaardigheden rondom het Colosseum waar je wel voor moet betalen, echter zit dit vaak in de prijs van de [Colloseum combi-ticket](#).

Tip: Er zijn twee tickets locaties voor het Colosseum, echter zul je er maar één zien als je bij het Colosseum staat. Als je een stukje terug loopt is er nog een ticket-locatie te vinden waar de rij vaak een stuk korter is!

3. Waar ligt het Colosseum in Rome?

Het Colosseum, gelegen bij het Piazza del Colosseo in het centrum, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, waaronder de metrolijn B (halte Colosseo). Daarnaast zijn er verschillende buslijnen die stoppen in de buurt van het Colosseum. Mocht je de voorkeur hebben aan de benenwagen, geen probleem! Het Colosseum is ook gemakkelijk te bereiken vanuit het historische centrum van Rome.

Tip: Het Colosseum is ook een stop als je rondrijdt met de [Hop-on Hop-off bus](#), dit maakt een bezoek nog makkelijk. Naast dat het makkelijk is, kun je op deze manier ook nog andere [bezienswaardigheden in Rome](#) bezoeken!

4. Wanneer het Colosseum in Rome bezoeken?



De beste tijd om het Colosseum te bezoeken is tijdens de lente (april tot juni) of de herfst (september tot oktober), wanneer het weer mild is en er minder drukte is dan tijdens de zomermaanden. Het vermijden van de zomermaanden is een goed idee omdat het erg heet kan worden en het aantal toeristen flink toeneemt waardoor de wachttijden langer worden.

Openingstijden Colosseum, Rome:

1 maart – 26 maart: 9.00 – 17.30 uur

27 maart – 31 augustus: 9.00 – 19.15 uur
1 september – 30 september: 9.00 – 19.00 uur
1 oktober – 30 oktober: 9.00 – 18.30 uur
31 oktober – 31 december: 9.00 – 16.30 uur
Gesloten: 1 januari en 25 december

5. Hotels bij het Colosseum in Rome



Er zijn genoeg hotels bij het Colosseum Rome, van gezellige hostels en knusse studio's tot luxe hotels, er is een hotel voor iedereen in Rome. Gelukkig maar, want op deze manier kan iedereen op zijn eigen bij het Colosseum overnachten!



Condominio Monti Boutique Hotel

[Bekijk Hotel](#)



B&B Domus Aurea

[Bekijk Hotel](#)



Dotcampus Roma City Center

[Bekijk Hotel](#)