

Wat te doen in Tilburg, de 15 leukste tips!

Wat te doen in Tilburg, de 15 leukste tips!



Leuk! Je bent van plan om een weekendje of dagje naar Tilburg te gaan. Tilburg, soms het land van de 'kruikenzeikers' genoemd, is een supergezellige internationale studentenstad. Al wil je voor een weekendje of dagje Tilburg ook weten welke bezienswaardigheden, activiteiten of uitjes je niet mag missen. Kort gezegd; Wat is er te doen in Tilburg en waar vind je de beste hotspots van Tilburg? Met dit blog helpen we je uit de brand en geven we je de leukste tips voor

Inhoudsopgave

- [1. De Oliemeulen](#)
 - [2. Rondleiding Bij den Schrobbeleer brouwerij](#)
 - [3. Natuurmuseum Brabant](#)
 - [4. Piushaven](#)
 - [5. Quirijnstokpark](#)
 - [6. De spoorzone](#)
 - [7. Het Spoorplein](#)
 - [8. Het Paleis-Raadhuis](#)
 - [9. De Meimarkt](#)
 - [10. Het textielmuseum](#)
 - [11. De heuvel](#)
 - [12. Museum de Pont](#)
 - [13. Stadsbrouwerij 013](#)
 - [14. Loonse en Drunense duinen](#)
 - [15. Hotel tips voor Tilburg](#)
-

1. De Oliemeulen



De Oliemeulen is één van de meest geschikte uitjes met kinderen tijdens je bezoek aan Tilburg. Daarnaast is de Oliemeulen een begrip in Tilburg. Deze activiteit mag dus niet missen aan je dagje of weekendje Tilburg. Ben je al benieuwd wat de Oliemeulen is? Het is een dierenpark! Wat 30 jaar geleden begon als een reptielenhuis is nu veranderd in een dierenpark met reptielen, stokstaartjes, uilen en nog veel meer andere bijzondere dieren. En dat alles in het midden van de stad Tilburg. Meerdere malen per dag is er een presentatie over de dieren die ze houden bij de Oliemeulen. Tijdens die presentatie kun je zelfs een slang of vogelspin aanraken. Lopen de ringelen ook al over je rug? Nee? Dan is dit uitje wat voor jou om te doen in Tilburg!

2. Rondleiding bij den Schrobbeleer



Op één van de industrieterreinen van Tilburg ligt dit uitje,

een heel interactief uitje. ☐ Dit is echt iets voor de volwassenen (18+). Als je een beetje bekend bent in Tilburg, dan ben je meestal ook bekend met de kruidenlikeur Schrobbelèr. Het is een heerlijke Tilburgse likeurdrank die in de jaren '70 is ontstaan in het huisbarretje 'Bij den schrobbelaar' van Jan Wassing. De drank is speciaal samengesteld voor en door Jan. Hij kon als maagpatiënt sterke dranken niet verdragen en nu is dit het bekendste drankje van Tilburg en omstreken.

Wil je meer weten over de geschiedenis van deze drank, een kijkje in de keuken of proeven welke versie jij het lekkerst vindt? Dan moet je deze activiteit in Tilburg zeker boeken. Het is volgens ons de lekkerste bezienswaardigheid van Tilburg.

Tip van een ervaringsdeskundige: Het is zeer verstandig om dit uitje in Tilburg met de fiets of taxi te doen!

3. Natuurmuseum Brabant

Het natuurmuseum Brabant mag niet missen van je 'Wat te doen in Tilburg' lijstje. Bij een bezoek aan deze bezienswaardigheid in Tilburg leer je over de natuur en het landschap van Brabant. Het museumgebouw staat direct tegenover de in en uitgang van het centraal station. Dus bij aankomst heb je meteen wat te doen in Tilburg! In dit museum kan je van alles vinden over de natuur en het landschap van Brabant. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en heeft vaste en afwisselende tentoonstellingen. Eén van de meest indrukwekkende museumstukken die het museum heeft staan is het 15 meter lange skelet van een potvis. Natuurmuseum Brabant is ook zeer geschikt voor een leuk uitstapje met het gezin, en dus goed te combineren met één van de andere activiteiten in Tilburg. Al jarenlang eindigt dit museum in de top 10 van de meeste kindvriendelijke musea van Nederland.

4. Quirijnstokpark



Dit is één van onze favoriete uitjes in Tilburg. Even weg van de drukke hotspots om te genieten van de natuur en dieren. Dat is voor ons een reden om naar het Quirijnstokpark te gaan. Het Quirijnstokpark ligt aan de rand van Tilburg-Noord. Dit 39 hectaren grote park heeft vele wandelpaden, een gedeelte brengt je langs de grote vijver die in het midden ligt van het park. Andere wandelpaden gaan door een stuk dicht bebost gebied. Ook is er omheind gedeelte met herten, ezels en pony's.

5. Het spoorpark



Het Spoorpark is één van de grootste hotspots voor uitjes in Tilburg. Deze bezienswaardigheid in Tilburg is tevens het grootste burgerinitiatief van Nederland, wel 8 miljoen euro! Er is hier van alles te doen, zo is er een bmx baan, stadscamping en een skatepark. Ook vind je hier de Kempentoren. Als je alle 192 treden hebt getemd sta je op 36 meter hoogte en kan je de gehele omgeving van Tilburg zien. Bij helderweer kan je zelfs tot Breda en Den Bosch kijken!

6. De spoorzone

Achter het treinstation van Tilburg vind je de 75 hectare grote spoorzone. Deze plek durven wij de hipste hotspot van Tilburg te noemen! Je vind hier diverse restaurants en evenementenhallen waar dus ook vaak wat te doen is. Denk hierbij aan diverse beurzen, concerten en dansfeesten. En het leuke aan de spoorzone is, is dat alle gebouwen die er staan er vroeger ook al stonden. Het zijn de oude werkplaatsen en

opslaghallen van de NS. Zo vind je in de spoorzone de Lochal, wat nu een super mooie ontmoetingsplek en bibliotheek is was vroeger de plek waar de treinen werden geparkeerd. Als je het gebouw binnengaat kun je de oude structuur van de hallen nog steeds zien, niks is weggevoerd!

7. Het Paleis-Raadhuis



Dit is iets wat je niet zou verwachten tussen de bezienswaardigheden in Tilburg, maar in het centrum vind je een heus kasteel. Dit kasteel, dat gebouwd is tussen 1847 en 1849, is tegenwoordig onderdeel van het stadhuis en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor trouwerijen. Het is helaas niet te 'gewoon' te bezoeken. Maar zeker iets om ook aan de buitenkant te bekijken tijdens een dagje Tilburg, je bent er toch al! Het paleis is gebouwd in opdracht van koning Willem II die in het door hem zo geliefde Tilburg een plek hebben om te wonen. Helaas heeft hij dit nooit gedaan, koning Willem II stierf 22

dagen voor de oplevering.

8. De meimarkt



Als je van rommelmarkten houdt is de Meimarkt de leukste activiteit in Tilburg voor jou. Tijdens de Meimarkt wordt bijna het hele centrum van Tilburg omgetoverd in één grote rommelmarkt waar voor iedereen wel wat te vinden is. Wie weet scoor jij wel net dat ene wat je zoekt tijdens jouw bezoek aan de Meimarkt in Tilburg □ Deze twee dagen durende rommelmarkt duurt ook echt twee volledige dagen, we bedoelen dus dag en nacht! Als je de dag al bezienswaardig waardig vond vind je de nacht in Tilburg helemaal mooi. Tijdens de nacht wordt het namelijk nog gezelliger, het wordt dan een combinatie van Brabantse gezelligheid, kraampjes en jongeren die uitgaan.

Tilburg expert tips: Hoewel het de Meimarkt genoemd wordt, wordt het altijd gehouden in juni. Dus als je een uitje of dagje Tilburg plant, stellen wij voor de exacte dagen te

bekijken op de website van de Meimarkt.

9. Het textielmuseum



De Tilburgers heten tijdens de carnaval kruikenzeikers. Het zal je niet verbazen dat het Textielmuseum daar alles mee te maken heeft. Voordat het een museum was, was deze bezienswaardigheid namelijk de textielfabriek van Tilburg! De bijnaam kruikenzeikers komt van het feit dat de textielarbeiders vroeger hun urine in een kruik bewaarde om zo de wol schoon te maken. In het textielmuseum kom je alles te weten over de geschiedenis van de textielindustrie in Tilburg, ook worden er diverse workshops gegeven. Ook is het textielmuseum in Tilburg een hotspot voor mensen die kleding willen ontwerpen en bewerken.

Tilburg expert tips: Mocht je na het zien van alle Tilburgse

bezienswaardigheden en hotspots straffe spieren van het wandelen hebben, boek een massage. Voor de beste Thaise massage ga je naar Chockdee. Dit is onze gouden tip in Tilburg! Dit is een zeer drukke salon, dus boek op tijd.

10. Museum de Pont

Het museum de pont is één van de hotspot van Tilburg voor de hedendaagse kunst. Dus als je van kunst houdt mag deze activiteit in Tilburg zeker niet ontbreken. Het museum is vernoemd naar Jon de Pont, dankzij zijn nalatenschap kon het museum namelijk gesticht worden. In het museum vind je een constant veranderde collectie van moderne kunst. Dus als je van hedendaagse kunst houdt, is het bezoeken van dit museum zeker wat om te doen in Tilburg.

11. Stadsbrouwerij 013





In Brabant houden ze wel van een biertje, dus geen verassing dat Tilburg zijn eigen brouwerij heeft. Voor de bier liefhebbers onder ons is dit geen straf om te doen! Deze brouwerij vind je bij de Piushaven, een gezellig deel net buiten het centrum met veel leuke restaurants. Bij Stadsbrouwerij 013 kun je natuurlijk één van hun zelfgebouwde biertjes drinken. Maar je kunt er ook voor kiezen om een rondleiding door de brouwerij te nemen of/en een bierproeverij te doen. Zeker tijdens de bierproeverij kan dit nog wel eens de gezelligste bezienswaardigheid van Tilburg zijn!

12. Loonse en Drunense duinen



Voor ons is het heel belangrijk dat tijdens elke vakantie de verhouding tussen natuur en bezienswaardigheden goed zijn. Tilburg is daarbij geen uitzondering en we bezoeken de stad maar al te graag. Toch vind je ons nog meer in de Loonse en Drunense duinen. Bij dit prachtige natuurgebied vind je naast het duingebied ook een bos om heerlijk te wandelen.

Wil je meer weten over de Loonse en Drunense duinen? Lees hier meer over [de diverse wandelroutes](#) en [de beste restaurants van de Loonse en Drunense duinen](#).

13. De heuvel

Ook in de avond is er altijd wat te doen in Tilburg, er zijn diverse cafés, restaurants en van tijd tot tijd zijn er leuke evenementen. Maak je bezoek dus compleet en blijf er ook overnachten in één van de leuke hotels!

[Booking.com](https://www.booking.com)

Na het lezen van dit blog heb je vragen als; wat is er te doen in Tilburg, waar vind je de hotspots en wat zijn de leukste bezienswaardigheden in Tilburg kunnen beantwoorden!

Overdag ga je naar de musea en winkels, maar in de avond is er ook altijd wat te doen in Tilburg. Deze studentenstad komt dan volledig tot leven. Inspiratie voor de beste lunch hotspots, een leuk restaurant of een hippe bar vind je hier.

Wat is jouw favoriete bezienswaardigheid of uitje in Tilburg?