

Bezienswaardigheden Rome; hier moet je weest zijn!

Bezienswaardigheden Rome; hier moet je weest zijn!

Als je zegt 'Ik ben naar Italië geweest' dan is de kans groot dat je de hoofdstad Rome hebt bezocht. In dat geval ken je vast al een paar van de bezienswaardigheden in Rome, maar als echte reiziger ben je altijd op zoek naar meer. In dit blog vind je 10 van de leukste bezienswaardigheden in Rome. Op deze manier heeft jouw bezoek aan deze prachtige start alvast een kickstart gekregen en kun bij aankomst meteen op pad! Wat dacht je bijvoorbeeld van een bezoek aan het wereldberoemde Colosseum of de indrukwekkende Trevifontein? Er zijn nog veel meer mooie en indrukwekkende bezienswaardigheden in Rome te vinden, lees snel verder!

Inhoudsopgave

- [1. Het Colosseum](#)
- [2. Vaticaanstad](#)
- [3. Het Pantheon](#)
- [4. Forum Romanum](#)
- [5. Trevifontein](#)
- [6. Piazza Navona](#)
- [7. Engelenburcht \(Castel Sant'Angelo\)](#)
- [8. Villa Borghese](#)
- [9. Capitolinse Musea](#)
- [10. Trastevere](#)

1. Het Colosseum



Het Flavische amfitheater, of zoals deze bezienswaardigheid bij de meeste bekend is, het Colosseum zou makkelijk hét symbool van Italië genoemd worden. Alleen dit zou al genoeg reden zijn om dit indrukwekkende bouwwerk te bezoeken. Voltooid in het jaar 80 na Christus, werd dit amfitheater gebruikt voor verschillende doeleinden zoals gladiatorengevechten en dierengevechten. Tegenwoordig nemen deze spektakels niet meer plaats, maar het Colosseum is nog wel te bezoeken! Enkel het Colosseum van buiten bekijken is al spectaculair, maar het mooiste vind je binnen. Het colosseum is enkel te bezoeken door een kaartje of rondleiding te kopen. Wij kunnen de rondleidingen zeker aanraden, op deze manier leer je het meeste over deze bezienswaardigheid in Rome. Zo kom je meer te weten over waar het colosseum allemaal voor gebruikt werd en welke bouwtechnieken er gebruikt worden. Heel interessant allemaal!

2. Vaticaanstad



Deze bezienswaardigheid is een unieke bestemming in Rome, Vaticaanstad is, zoals de naam al doet vermoeden, een stad. Het is namelijk de kleinste onafhankelijke stad ter wereld! Tevens is het het centrum van de katholieke kerk, het kan er dus druk zijn, vooral tijdens christelijke feestdagen! In de Vaticaanstad kun je veel dingen vinden zoals de Sint-Pietersbasiliek, hier vind je indrukwekkende kunstwerken zoals de Pietà van Michelangelo. Maar mocht je echt onder de indruk willen raken van deze bezienswaardigheid in Rome, dan moet je de Sixtijnse Kapel bezoeken! Hier vind je op het plafond de indrukwekkende en prachtige fresco's van Michelangelo. De Vaticaanstad is dus niet enkel een belangrijke plek voor het christelijke geloof maar ook een schatkamer vol met prachtige bezienswaardigheden.

3. Het Pantheon



Midden in de prachtige stad Rome vind je het Pantheon, een van de best bewaarde monumenten uit het oude Rome, een bezienswaardigheid om dus niet te missen! Maar wist je dat dit niet de originele Pantheon is? In het jaar 27 na Christus is het originele pantheon gebouwd en in het jaar 80 na Christus is deze verwoest door een brand. Het pantheon dat wij nu kunnen bezoeken is herbouwd in de 2e eeuw na Christus. Het heeft hierna een tijd een functie als kerk gehad en na de vanaf de renaissance werd het Pantheon gebruikt als begraafplaats met als bekendste bewoners Raffaello Sanzio en Victor Emmanuel II.

Wist je dat: Het originele Pantheon is gebouwd onder het consulaat door Marcus Agrippa. Als je het Pantheon al eens gezien hebt komt de naam Agrippa je waarschijnlijk bekend voor. Op het gebouw staat namelijk **M · AGRIPPA · L · F · COS · TERTIVM · FECIT** wat Marcus Agrippa, zoon van Lucius, voor de derde maal consul, heeft dit gebouwd vertaald naar **Marcus Agrippa, zoon van Lucius, voor de derde maal consul, heeft dit gebouwd.**

4. Forum Romanum



Ben je fan van oudheden en ruïnes, dan is de Forum Romanum zeker een bezienswaardigheid in Rome om te bezoeken! Ooit was dit het politieke, sociale en religieuze centrum van het oude Rome, nu zijn het interessante ruïnes om te bezoeken. Je vindt bij het Forum Romanum de overblijfselen van tempels, basilieken en triomfbogen die de omvang van dit enorme bouwwerk kenbaar maken. Voor de geïnteresseerden naar een blik in het oude leven van Rome biedt het Forum Romanum de perfecte gelegenheid. Zeker met een tour of gids kan dit een interessant bezoek worden! Zo kom je nog meer te weten tijdens en haal je alles uit je bezoek aan deze indrukwekkende bezienswaardigheid in Rome!

5. Trevifontein



Een van de bezienswaardigheden in Rome die je zeker bezocht moet hebben is de Trevifontein. En net als alle bezienswaardigheden in Rome is het niet zomaar een dingetje, maar een prachtige sculptuur met prachtige details. Tevens is het ook niet zomaar een fonteintje, de Trevifontein is namelijk 22 meter breed en 26 meter hoog! De Trevifontein heeft zijn naam te danken aan de drie wegen die vroeger uitkwamen op het plein waar de fontein te vinden is. Trevi komt van de woorden tre en vie, wat drie wegen betekent.

Wist je dat: De legende zegt dat als je een muntje over je linkerschouder de fontein in gooit, je ooit in je leven nog een keer zal terugkeren naar het prachtige Rome. Zeker iets om te doen!

6. Piazza Navona



Tijdens je bezoek aan Rome en al zijn bezienswaardigheden is het natuurlijk ook tijd om even te relaxen. Dit kun je prima doen tijdens je bezoek aan de Piazza Navona, een plein met prachtige barokke gebouwen en fonteinen. In het midden van het plein vind je de beroemde Fontana dei Quattro Fiumi, ontworpen door Gian Lorenzo Bernini in de jaren 1648 tot 1651. Waar nu het plein te vinden is, stond vroeger de 'Stadio di Domiziano' ook bekend als de Circus Agonalis. Deze werd vroeger vooral gebruikt voor sportwedstrijden. Tegenwoordig is het de

perfecte plek om wat lekkers te eten of te drinken in één van de restaurants en cafés die het plein omringen.

7. Engelenburcht (Castel Sant'Angelo)



Tijdens een wandeling langs de Tiber, kun je moeilijk om deze bezienswaardigheid in Rome heen, de Engelenburcht of Castel Sant'Angelo zoals de Italianen het noemen. Oorspronkelijk gebouwd als een mausoleum voor keizer Hadrianus is het nu getransformeerd tot een fort met residentie vanwege de strategische ligging langs de rivier. Mocht je meer te weten willen komen over de geschiedenis van dit indrukwekkende bouwwerk raden we zeker aan een rondleiding te boeken. Op deze manier kom je alles te weten over de Engelenburcht en zijn interessante geschiedenis.

Ga met een goed gevoel de weg op

Regel je auto veilig zelf met DiscoverCars



**DISCOVER
CARS**

8. Villa Borghese



Toe aan wat rust na een drukke dag van Rome en zijn bezienswaardigheden? Dan is een bezoek aan Villa Borghese een goed idee. In de Villa Borghese vind je diverse wereldtuinen, een prachtig meer en alles is verbonden met wandelpaden die alle kanten op gaan. Ook vind je hier de Galleria Borghese, een kunstmuseum met meesterwerken van Bernini, Caravaggio en Raphael. Maar ook tijdens de wandeling door het park zelf vind je diverse kleinere bouwwerken om te bekijken!

Tip: Huur een roeibootje bij een van de boothuisjes die je bij het meer vind en dobber samen lekker rond!

9. Capitolijnse Musea



Voor een middagje kunst en cultuur moet je zeker de Capitolijnse Musea bezoeken. Deze musea vormen samen een groot museum met een uitgebreide collectie kunst en artefacten uit de rijke geschiedenis die Rome kent. Je vindt hier bijvoorbeeld oude sculpturen en indrukwekkende schilderijen uit de Renaissance. Een bezoek aan de Capitolijnse Musea zal geheel een boeiende reis vormen door de geschiedenis van Rome. Als bonus heb je ook een prachtig uitzicht over het Forum Romanum. Om alles goed mee te krijgen (want het is veel!) raden wij aan een audiotour te nemen tijdens het bezoek aan deze bezienswaardigheid in Rome.

10. Trastevere



Naast de Engelenburcht vind je tijdens een wandeling langs de Tiber aan de westelijke oever de schilderachtige Traverse. In deze wijk vind je de authentieke charme van Rome, geplaveide straatjes, kleurrijke huizen en levendige sfeer maken het een ideale plek om de lokale cultuur te ervaren. Je kunt hier heerlijk door de smalle straatjes dwalen en genieten van de prachtige gebouwen om heen. Tevens is het dé plek als je op zoek bent naar leuke boetiekjes, kunstgalerijen en gezellige restaurants.

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er bezienswaardigheden genoeg

in Rome, maar dit is natuurlijk niet alles wat er te ontdekken is. Maar met deze lijst met 10 bezienswaardigheden die er te vinden zijn in Rome heb je al een voorsprong op de rest voor jouw vakantie of stedentrip naar Rome!

Meer te weten over Italië ? Lees onze andere Italië blogs!

[De leukste steden van Italië](#)

[De beste restaurants in Milaan](#)

[De leukste bezienswaardigheden in Milaan](#)

[Typisch Italiaanse gerechten](#)