

10 bezienswaardigheden in Florence: wat te doen in Florence?

10 bezienswaardigheden in Florence: wat te doen in Florence?

Van plan om voor je volgende stedentrip naar Florence in [Italië](#) te gaan? Goed idee! Florence is een prachtige stad en de bakermat van de renaissance, de periode dat kunst en cultuur tot bloei kwam in Europe. Hierdoor zijn er tal van bezienswaardigheden in Florence te vinden en te bezoeken, denk aan de De Ponte Vecchio, De Palazzo Vecchio en de De San Lorenzo-markt. Je hoort het al, aan bezienswaardigheden in Florence zeker geen genoeg. In dit blog helpen we jou alvast mee met het zoeken met 10 leuke en mooiste bezienswaardigheden die te vinden zijn in Florence. Op deze manier maak jij van jouw vakantie of stedentrip naar Florence een onvergetelijke reis!

Inhoudsopgave

1. De Duomo (Basilica di Santa Maria del Fiore)
2. De Galleria degli Uffizi
3. De Ponte Vecchio
4. De Galleria dell'Accademia
5. De Boboli-tuinen
6. De Palazzo Vecchio
7. De Piazzale Michelangelo
8. De Basilica di Santa Croce
9. Het Bargello-museum

Ontdek Florence met een leuke stedentrip!



1. De Duomo (Basilica di Santa Maria del Fiore)



De Basilica di Santa Maria del Fiore, of makkelijker gezegd de Duomo, is een van de bezienswaardigheden in Florence waar je niet omheen kan. De indrukwekkende en 85 meter hoge koepel steekt trots boven de stad uit en is bijna overal in de stad te zien. Makkelijk, als je hem ook wilt bezoeken! Zodra je de koepel volgt kom je bij uit bij een prachtige kathedrale basiliek waar elke centimeter van de buitenkant prachtig is bewerkt. Een rondje om de kerk is dus eigenlijk wel nodig om alles te kunnen zien! Mocht je er niet genoeg van kunnen krijgen kun je de Duomo ook van binnen bezoeken, hier vind je prachtige sculpturen.. maar de kers op de taart zijn wel de prachtige schilderijen op het plafond van de Duomo zelf. Deze schilderijen zijn gemaakt door Giorgio Vasari, en laten 'het laatste oordeel' zien.

Tip: Wil je een prachtig uitzicht over Florence? Beklim dan de 463 treden van de Duomo en geniet, misschien zie jij je

volgende bezienswaardigheid in Florence al!

2. De Galleria degli Uffizi



We hebben al verteld dat er aan kunst en cultuur geen tekort is in Florence. Maar mochten de bezienswaardigheden in Florence nou toch niet genoeg zijn, dan kan een bezoek aan het Galleria degli Uffizi geen kwaad. Dit museum wordt gezien als belangrijkste museum in Florence. Bij aankomst van het gebouw begint het al, evenals de Basilica di Santa Maria del Fiore is geen centimeter gespaard gebleven aan het gebouw. In het museum zelf word je getrakteerd op veel indrukwekkende sculpturen, schilderijen en vondsten uit de renaissancetijd. Denk bijvoorbeeld aan kunstwerken van Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Michelangelo, en Rafael. Ook vind je hier het beroemde schilderij van Botticelli, De Geboorte van Venus.

3. De Ponte Vecchio



De Ponte Vecchio is een 'brug' die loopt over de rivier de Arno. Normaal gesproken loop of rijd je over een brug, maar op de Ponte Vecchio is het net even anders. Als je de brug van een afstand bekijkt dan zie je het, er staan allemaal gebouwen op! Oorspronkelijk zaten er slagerswinkels en leerlooierijen in, maar in 1593 werden deze vervangen door voornamelijk edelsmeden om het aanzicht te verfraaien en de stad meer status te geven. En tot op de dag van vandaag kun je hier heerlijk shoppen als je van handgemaakte sieraden houdt. Boven de Ponte Vecchio loopt ook nog een 1 km lange overdekte gang, de Corridoio Vasariano. Deze werd gebruikt door de familie de' Medici, een toentertijd invloedrijke familie. Zo konden ze zich verplaatsen tussen hun paleizen Palazzo Vecchio en Palazzo Pitti zonder zich onder de normale mens te hoeven begeven.

4. De Galleria dell'Accademia



De Galleria dell'Accademia is een museum dat zich bevindt in het gebouw wat voorheen de kunstacademie was, de eerste van Europa! Als je een beetje in hebt gelezen in Florence dan weet je dat er één bezienswaardigheid is wat zeker bezocht moet worden. Deze bezienswaardigheid is Michelangelo's David. Dit beeldhouwwerk wordt, met zijn 5,15 meter, gezien als een van de grootste kunstwerken ooit gemaakt. Je ziet David klaar staan met een geladen slinger, klaar om de reus Goliath aan te vallen. Het beeld, gemaakt tussen 1501 en 1504 moet het Bijbelse figuur David voorstellen. Naast David is er nog veel meer te zien in de Galleria dell'Accademia waaronder verschillende schilderijen en andere mooie beeldhouwwerken. Een andere bijzondere collectie die ze in het museum tonen is een collectie met historische muziekinstrumenten.

Wist je dat: Mocht je over de Piazza della Signoria gelopen hebben en denken, maar daar staat David ook! Dat klopt, hier staat een replica van het standbeeld. In 1874 werd het origineel naar de Galleria dell'Accademia verhuisd om het te beschermen tegen weersinvloeden.

Ga met een goed gevoel de weg op

Regel je auto veilig zelf met DiscorverCars

5. De Boboli-tuinen



Achter het beroemde Palazzo Pitti vind je de indrukwekkende Boboli tuinen. Deze tuinen, ontworpen door de familie 'de' Medici, zouden later als voorbeeld dienen voor veel tuinen bij belangrijke gebouwen. Deze prachtige bezienswaardigheid in Florence is een waar buitenmuseum met zijn renaissance invloeden. Je vindt hier beeldhouwwerken, grotten en indrukwekkende fonteinen. Als je de trappen oploopt naar boven en je omdraait zie je het Palazzo Pitti met Florence op de achtergrond in al zijn glorie, je kunt niet anders dan onder de indruk zijn!

Tip: Je kunt het Palazzo Pitti ook bezoeken, het Galleria Palatina is opengesteld en hier vind je veel mooie kunstwerken en sculpturen. Perfect om naar een wandeling in de tuinen nog wat cultuur op te snuiven!

6. De Palazzo Vecchio

Op het Piazza della Signoria vind je de volgende stop in onze

lijst met leukste bezienswaardigheden in Florence, de Palazzo Vecchio. Dit paleis was ooit het eerste politieke centrum van Florence en heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. Wat dit paleis zo kenmerkend maakt is de 95 meter hoge toren, de Torre d'Arnolfo. Wederom weer een handige aanwijzing om deze bezienswaardigheid te vinden, net als de Duomo! Mocht je beslissen om de Palazzo Vecchio te bezoeken, kan je je lol niet op. Bereid je wel voor, want nekkrimp krijg je hierigheid.. de plafonds zijn overal prachtig gedecoreerd. Voordeel, er staan nooit mensen in de weg! Voor beeldhouwwerken en andere kunstwerken hoef je hier niet heen, maar de prachtige plafondschilderingen maken voor goed.

7. De Piazzale Michelangelo

Gelegen op de heuvel aan de overkant van de rivier de Arno vind je het je de Piazzale Michelangelo, een plein met een prachtig uitzicht over Florence. Dit plein is vernoemd naar Michelangelo Buonarroti en is de perfecte plek om de hele stad in je op te nemen met een panoramisch uitzicht. Het totaalplaatje kan niet perfecter, de stad met de omliggende heuvels en alle grote bezienswaardigheden van Florence. Het enige wat het nog mooier maakt is als je later op de dag gaat en de zonsondergang mee kunt pikken. Deze bezienswaardigheid in Florence is volgens ons de beste plek om je vakantie of stedentrip af te sluiten!

8. De Basilica di Santa Croce



Deze bezienswaardigheid in Florence is niet enkel een plek van geloof maar ook een belangrijk monument. Deze basiliek is namelijk ook de laatste rustplaats van enkele beroemde Italianen zoals Michelangelo, Galileo Galilei en Niccolò Machiavelli. De basiliek zelf is een kunstwerk op zichzelf en is prachtig versierd met sculpturen en de gotische architectuur die je veel tegenkomt in Florence. Een bezoek aan de basiliek is ook zeker de moeite waard ,wederom vind je hier een prachtig interieur met sculpturen en schilderijen!

9. Het Bargello-museum



In het Palazzo del Bargello vind je het Bargello-museum, hier vind je een grote collectie Renaissance kunst en sculpturen. Het Bargello-museum is na het Uffizi museum het belangrijkste

museum van Florence. In 1865 werd tijdens de restauratie in dit Bargello-museum gevestigd, en was tevens een van de eerste nationale musea in Italië. En mocht je het beeld van David indrukwekkend vinden dan zit je hier goed. Je vindt hier namelijk veel standbeelden, het bekendste standbeeld wat je hier vindt is Donatello's Sint-Joris. Het museum herbergt ook de bronzen panelen van Lorenzo Ghiberti voor de doopkapel deuren van de Duomo, die bekendstaan als de "Poorten van het Paradijs."

10. De San Lorenzo-markt (Mercato Centrale)



We zouden het bijna vergeten door alle mooie bezienswaardigheden in Florence. Maar eten in Italië is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de cultuur. Een bezoek aan de San Lorenzo-markt kan daarom niet ontbreken! Deze deels overdekte markt in het hart van Florence is dé plek als je op zoek bent naar verse groente, fruit, vlees en de heerlijkste kruiden. Dit alles vind je in het overdekte deel, Mercato Centrale, van de markt. Buitenom de markt vind je vaak kraampjes met zelfgemaakte producten zoals lederen tassen en riemen. Maar ook handgemaakte sieraden, kleding en souvenirs.

Zoals je hebt kunnen lezen is deze indrukwekkende stad en is Florence een broedplaats voor bezienswaardigheden, kunst en cultuur! Deze 10 bezienswaardigheden in Florence zijn natuurlijk maar een klein deel van al het mooist wat er is te ontdekken. Krijg jij al zin in een vakantie of stedentrip naar Florence? Met deze 10 handige tips voor bezienswaardigheden in Florence heb jij tenminste al een voorsprong om meteen goed van start te gaan.

[Meer te weten over Italië ? Lees onze andere Italië blogs!](#)

[De leukste steden van Italië](#)

[De beste restaurants in Milaan](#)

[De leukste bezienswaardigheden in Milaan](#)

[Typisch Italiaanse gerechten](#)