

Bezienswaardigheden Amersfoort; 10 plekken om te bezoeken!

Bezienswaardigheden Amersfoort; 10 plekken om te bezoeken!

Amersfoort is een stad die barst van een rijke geschiedenis en biedt een schat aan bezienswaardigheden om te ontdekken. De stad is een perfecte plek voor een gezellig bezoek of een stedentrip. Je raad het al, er zijn tal aan leuke bezienswaardigheden in Amersfoort om te ontdekken. Wat is er allemaal in Amersfoort te doen? In dit blog zullen wij jou vast op weg helpen met 10 leuke bezienswaardigheden om te bezoeken in Amersfoort. Zo ben jij al een beetje wegwijs tijdens je bezoek aan deze leuke en gezellige stad!

Inhoudsopgave

- [1. Onze Lieve Vrouwetoren \(Lange Jan\)](#)
- [2. Muurhuizen](#)
- [3. Dierenpark Amersfoort](#)
- [4. Mondriaanhuis](#)
- [5. Koppelpoort](#)
- [6. Kamperbinnenpoort](#)
- [7. Flehite Museum](#)
- [8. Hof](#)
- [9. Sint-Joriskerk](#)
- [10. Mariënhof](#)

1. Onze Lieve Vrouwetoren (Lange Jan)

De Onze Lieve Vrouwetoren, ook wel de Lange Jan genoemd, is een van de meest opvallende bezienswaardigheden in Amersfoort. Niet gek, want met zijn 98 meter steek deze hoog boven Amersfoort uit en is van veraf te zien. De perfecte plek om af te spreken mocht je elkaar kwijtraken! Mocht je Amersfoort van boven willen zien dan moet je Lange Jan zeker beklimmen, het biedt een prachtig uitzicht over de stad. Naast dat de toren een prachtig uitzicht biedt heeft deze ook een rijke geschiedenis. De toren dateert uit de 15e eeuw en was oorspronkelijk onderdeel van Onze Lieve Vrouwekerk. Tijdens de klim naar boven is kom je veel informatie tegen die je meer vertellen over de geschiedenis van deze bezienswaardigheid in Amersfoort!

2. Muurhuizen



Deze bezienswaardigheid in Amersfoort zie je wellicht over het hoofd. Hoewel het snel gemist kan worden hebben de muurhuizen van Amersfoort een interessante geschiedenis! Deze geschiedenis begon in 1380 als resultaat van een snelle economische groei van de stad, hierdoor moesten er nieuwe stadsmuren komen, vanzelfsprekend werd de oude afgebroken.

Rond het jaar 1500 werden de materialen van de oude stadsmuur gebruikt om nieuwe huizen te bouwen, precies langs de lijn van de oude stadsmuur. Vandaar ook de naam, de muurhuizen! Doordat de constructie van deze huizen in verschillende tijden heeft plaatsgevonden zie je ook een diverse selectie aan bouwstijlen. Je vindt hier diverse bekende muurhuizen zoals; Museum Flehite, de Bollenburgh en de Plompe- of Dieventoren.

Blijf lekker slapen in het gezellige Amersfoort!

3. Dierenpark Amersfoort



Ben je fan van dierentuinen? Dan kan een bezoek aan deze [dierentuin in Nederland](#) niet ontbreken tijdens je bezoek aan Amersfoort! Deze dierentuin, die net buiten het centrum ligt, is een te gekke plek voor de dierenliefhebbers. Deze dierentuin is perfect om te bezoeken als je een stedentrip Amersfoort doet van meerdere dagen, je bent hier wel een tijdje. Je kunt hier veel dieren bekijken van een afstandje maar in sommige gevallen ook van dichtbij. Mocht je meer over de dieren te weten willen komen is het bijwonen van een voederpresentatie een must!

4. Mondriaanhuis

Houd je van kunst in het algemeen of juist specifiek de kunstwerken van Piet Mondriaan? Dan kan een bezoek aan het Mondriaanhuis niet ontbreken tijdens jouw bezoek aan de bezienswaardigheden van Amersfoort. Het Mondriaanhuis bevindt zich in het voormalige woonhuis van Piet Mondriaan en je kunt hier een kijkje nemen in zijn leven. Je kunt er zijn schilderijen bewonderen en leren over de invloed die Amersfoort op zijn werk heeft gehad. Piet Mondriaan wordt gezien als een van de pioniers van de abstracte en non-figuratieve kunst. Vooral zijn latere werk, dat bestaat uit kleurvlakken opgedeeld door dikke zwarte lijnen, is erg bekend. Nog steeds geen idee wat we bedoelen? Zodra je een van deze kunstwerken ziet denk je geheid, owja!

5. Koppelpoort



Als je Amersfoort bezoekt kan een bezoek aan de Koppelpoort niet ontbreken. Deze poort is een combinatie van zowel een landpoort als een waterpoort, een unikum in Nederland! De koppelpoort komt uit rond 1425 en maakt deel uit van de tweede omwalling van de stad. Om meer te weten te komen over de Koppelpoort en zijn geschiedenis kun je een 30 minuut durende rondleiding door en op de koppelpoort! Deze rondleiding moet je zeker doen tijdens een stadswandeling aan Amersfoort, het

maakt immers deel uit van de geschiedenis van de stad,

6. Kamperbinnenpoort



De Kamperbinnenpoort, een andere historische stadspoort in Amersfoort, biedt inzicht in de vestinggeschiedenis van de stad. Gebouwd in de 15e eeuw, maakte deze poort deel uit van de oorspronkelijke vestingwerken en getuigt van de rijke geschiedenis van Amersfoort als versterkte stad. Tijdens een bezoek aan de Kamperbinnenpoort kun je de oude stenen muren bewonderen en je voorstellen hoe het was om deze poort vroeger te bewaken.

7. Flehite Museum



Midden in de oude binnenstad van Amersfoort vind je drie laatmiddeleeuwse **muurhuizen**, samen vormen ze het Flehite Museum. Ben je niet lang genoeg in Amersfoort om genoeg te weten te komen over de geschiedenis of om alle mooie bezienswaardigheden van Amersfoort te bezoeken? Dan kan een bezoek aan het Flehite Museum niet ontbreken! Dit museum in Amersfoort is echt een schatkamer van informatie over de stad. Je vindt hier een collectie schilderijen, archeologische vondsten en andere objecten. Het mooie aan dit museum is dat er nooit hetzelfde te ontdekken is omdat ze vaak tentoonstellingen wisselen. Maar ook vind je hier permanente tentoonstellingen zoals die over de rol van Amersfoort tijdens de 2e wereldoorlog. Kortom het is de perfecte plek om in 'no-time' meer te weten te komen over Amersfoort!

8. Hof

Zo'n bezoek aan deze gezellige stad kan natuurlijk vermoeiend zijn, van hot naar her lopen op zoek naar de mooiste bezienswaardigheden van Amersfoort. Gelukkig vind je in de binnenstad van Amersfoort het Hof. Volgens sommigen het gezelligste plein van de binnenstad, en wij kunnen die mening delen! Op dit gezellige plein zijn diverse restaurants en cafés te vinden, perfect om even bij te tanken. Ook kun je op vrijdag en zaterdag rekenen op een gezellige markt. Mocht je weer helemaal vol energie zitten, ga dan meteen even langs bij de Sint-Joriskerk, ook één van de vele bezienswaardigheden die je kunt vinden in Amersfoort.

9. Sint-Joriskerk

De Sint-Joriskerk in Amersfoort staat er al vanaf het jaar 1200, maar er is nog weinig over van de kerk uit die tijd, enkel de romaanse toren staat er nog. Tussen toen en nu is er nog veel aan de Sint-Joriskerk veranderd, zoals een uitbreiding zoals een hallenkoor en een middenkoor. Verder

hebben er ook meerdere uitbreidingen plaatsgevonden met als laatste aanpassing een renovatie in 2009 tot 2011. Deze kerk, die op zondagen nog steeds in gebruik is, is op verschillende andere dagen open voor bezoek. Waar kun je de Sint Joriskerk bezoeken? Check dat op hun [website](#).

10. Mariënhof

De Mariënhof, voorheen een klooster, is nu een prachtige evenementenlocatie en restaurant. Maar de Mariënhof is in het verleden meer geweest, zo is het ook een burgerweeshuis, jeugdherberg en de plek waar de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tegenwoordig is het een evenementenlocatie en kun je hier terecht voor congressen, trouwerijen en andere evenementen. Dit neemt niet weg dat dit mooie gebouw niet gezien mag worden en is dus zeker iets om te bezoeken tijdens jouw zoektocht naar de bezienswaardigheden van Amersfoort!

Tip: Houd je van taart? Bezoek dan eens 'Buuf in de Serre', dat ook gevestigd is in de Mariënhof! Je hebt hier keuze uit diverse, heerlijke zelf gebakken taarten te proeven. Lekker tijdens het ontdekken van de bezienswaardigheden in Amersfoort.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er genoeg bezienswaardigheden en gezellige plekken om te bezoeken in Amersfoort. Of je nou op zoek bent naar historiekunst, , lekker en gezellig eten of een prachtig uitzicht over de stad, het is er allemaal in Amersfoort! Dus plan snel je stedentrip naar Amersfoort en ontdek deze stad en zijn bezienswaardigheden zelf!