

8 Redenen om niet op vliegvakantie te gaan.

8 Redenen om niet op vliegvakantie te gaan.

Laten we direct maar met de deur in huis vallen; Wij gaan zeer regelmatig op reis! Dat is geen geheim en meestal is dit met het vliegtuig. Eigenlijk zonde, want er zijn zoveel mooie plekken een stuk dichterbij. Wat dacht je van het prachtige België of veelzijdige Duitsland? In dit blog geven we je 8 redenen om een keer niet met vliegvakantie te gaan, maar te genieten van het fantastische Duitsland. En dan niet alleen tijdens de Kerstmarkt. ☐

Inhoudsopgave

1. Duurzaamheid

Af en toe is het goed voor het milieu om niet te vliegen, maar juist van een autovakantie te genieten. Duitsland ligt tegen ons aan, dus wat ons betreft het perfecte land voor een autovakantie. Zodra je met de trein zou gaan, ben je nog duurzamer! Echter is dat gewoon niks voor ons, aangezien het ons erg belemmert in onze mogelijkheden om een vakantieoord écht te ontdekken.

2. Maak het verschil

Ons vind je niet in een groot all-in hotel, aangezien het niet ons ding is. Wij houden van lokale kleinschalige hotels, een huiselijk bed & breakfast of een fantastisch huisje te midden van de natuur. Deze natuur willen wij zo veel mogelijk

behouden voor nu en voor de toekomst, daarom kiezen wij bewust voor onze overnachtingen. Wij gebruiken geen tientallen handdoeken in een week en proberen zo veel mogelijk organisaties te zoeken die verbonden zijn met de omgeving. En ze natuurlijk ook willen behouden, hierdoor boeken wij graag onze overnachtingen bij een organisatie die elk jaar een vast deel van hun omzet doneren aan natuurprojecten. Hoe mooi is dat!

3. Er is genoeg lekker eten in Duitsland



Duitsland is een land waar een eetcultuur heerst. Eten maakt een belangrijk deel van de dag uit en dat zie je terug in de [Duitse gerechten](#). Een heerlijke braadworst of een gigantische schnitzel, mij maak je er blij mee. Al kan het eten voor mij nog niet tippen aan de [Italiaanse keuken](#) of diverse [Griekse gerechten](#).

4. Je hoeft niet ver te reizen voor een nieuw avontuur

Duitsland is het land voor avonturen. Je kan er wandelen, zeer sportief hiken, fietsen of mountainbiken. Is dit nog niet spannend genoeg, wees gerust, je kan er ook raften en zelfs abseilen. Voor de liefhebber van buitenactiviteiten is dit dus echt dé *place to be*!

5. Vrijheid

Aangezien je reist met je eigen auto heb je veel meer vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt. Even boodschappen doen, geen probleem. Kies je voor een dagje in een leuke stad, je hebt er waarschijnlijk genoeg om je heen. Een natuurpark Duitsland heeft er genoeg! Elke dag kun je dus makkelijk kiezen waar je heen gaat en je bent niet afhankelijk van het openbaar vervoer, de taxi of het huren van een auto.

6. Zeer diverse natuurparken in Duitsland



In Nederlanden hebben we diverse mooie natuurparken, waarbij je veel diversiteit hebt. Zo heb je de Ginkels heide en de Loonse en Drunense Duinen. Deze 2 kun je totaal niet met elkaar vergelijken en dat geldt net zo goed voor de natuurparken in Duitsland. De Eifel is echt niet te vergelijken met het Zwarte Woud of de Moezel. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken en schoonheden. Wij kunnen je verklappen wij genieten van alle drie evenveel. En van sommige

de dag erna nog extra door de spierpijn.

7. Duitsland heeft te gekke steden en dorpen



Het klinkt wat voor de hand, maar Duitsland is natuurlijk vele malen groter dan ons kikkerlandje. Niet gek dat er dan ook veel meer steden en dorpen te vinden zijn om te bezoeken. Er is dus voor iedereen wel een leuke stad of dorp om te bezoeken. Elke stad of dorp heeft wel wat te bieden, dus het kan eigenlijk niet mis gaan!

8. Mogelijkheden voor een rondreis

Duitsland is het perfecte land voor een mooie rondreis, je vindt hier goed onderhouden wegen en een scala aan prachtige routes om uit te kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een reis door het Zwarte Woud? Om je verblijf te verlengen kun je er zelfs aan denken om in [Duitsland een vakantiehuis](#) te boeken, zo kun je nog langer van je vakantie in Duitsland genieten.

Zoals je al merkt, meer dan genoeg redenen om het mooie Duitsland te bezoeken. Je vindt hier prachtige natuur, heerlijk eten en de gezelligste en mooiste steden en dorpen!